



www.kilimanjaro-experience.eu

Bekijk deze

NIEUWSBRIEF

november 2020

email online

Doe mee met onze virtuele Kilimanjaro-Experience en beleef het avontuur!

Dag sportievelingen, dag vrienden,

Na de vorige nieuwsbrief hoopten we gehoopt dat het ergste wel voorbij zou zijn, maar de 2de Covid-19 golf heeft ongenadig toegeslagen. Nog steeds zijn er beperkingen waardoor het nog even wachten is op een normaal leven.

Toch zijn er langzaam aan signalen de situatie begin 2021 gaat verbeteren en normaliseren. Ten eerste zijn er de sneltests die eraan komen. Vliegen naar Tanzania kan zo mogelijk worden in de loop van 2021. Ik schets de situatie: je komt aan op de luchthaven, ondergaat een Covid-19 sneltest. 15 minuten later krijg je goed nieuws: de test was negatief. Je kan de luchthaven betreden, wordt opgehaald, naar ons hotel gebracht en jouw avontuur begint.

Een bijzonder hoopgevend signaal zijn de nieuwsberichten de laatste dagen dat er meerdere vaccins in een vergevorderde staat van ontwikkeling zijn, vaak met bijzonder goede resultaten op het vlak van bescherming. Het ziet er naar uit dat begin 2021 het vaccineren kan beginnen. Hopelijk is de oplossing nabij.

Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en kijken we hoopvol naar de toekomst. Een toekomst waar jij mee aan kan werken...

1: Virtuele Kilimanjaro-Experience beklimming voor hulp aan het weeshuis:

Loop jij mee in onze Kilimanjaro-Experience Orphanage Challenge?



De toekomst van de weeskinderen: daar willen we ons keihard voor inzetten met de feestdagen die naderen. Omdat we niet fysiek kunnen klimmen hebben onze tourleaders besloten een virtuele beklimming op te zetten op Facebook. We vliegen op zaterdag 5 december naar Tanzania en worden naar ons hotel in Moshi gebracht. Zondag is er teamoverleg met de gidsen en maandag 7 december staan we aan de voet van de berg, bij Machame gate.



Elke dag klimmen we hoger op de berg en kan je de situatie volgen in een dagboek dat we publiceren op Facebook. Maar onze tourleaders klimmen niet alleen! We klimmen met een team (denkbeeldige) avonturiers. Ervaar hun gevoelens, de hindernissen en obstakels die ze moeten overwinnen en voel de passie en emoties als ze (hopelijk) toppen in de vroege morgen van zaterdag 12 december. Zondag lopen ze gezamenlijk het laatste stuk naar beneden en 's avonds vieren ze hun prestatie met het Victory dinner. Samen vliegen onze 'virtuele' kanjers weer naar huis op maandag 14 december.

JIJ KAN THUIS MEELOPEN, ALS EEN DENKBEELDIGE AVONTURIER EN TEAMGENOOT!

De Machame route is pakweg 75 kilometer lang en we vragen jouw medewerking! We vragen jou om tussen 5 december en 14 december zelf 75 kilometer te wandelen of te lopen. Kan je niet goed uit de voeten, maar misschien wel fietsen? Ook goed. Jij kan je afgelegde afstand dagelijks doorgeven in de WhatsApp groep waar jij deel van uitmaakt. Hopelijk heb je dan op het einde van de trip (14 december) de volle 75 kilometer afgelegd. Misschien niet helemaal? Geen probleem, dan ligt jouw persoonlijke top ietsje lager. Dat is prima toch? Vind je 75km te lang, vraag een vriend of vriendin om mee te lopen en deel de afstand. Samen 37,5km is ook 75km of loop 25km met z'n drieën.

Het gaat ons om de betrokkenheid, de inzet en passie om een verschil te maken in het leven van tientallen kinderen die zonder ouders hun leven invulling proberen te geven in het Weeshuis van Zara Tanzania Adventures in Moshi.

Hoe pakken we het concreet aan?

We vragen van jou een gift. Per afgelegde kilometer sponsor je het weeshuis met 1 Euro. Loop je de volledige afstand dan stort je 75 Euro. Maar dit kan dus ook als team: spreek je af met vrienden om deze Kilimanjaro-Experience Orphanage Challenge tot een goed einde te brengen, dan doneren jullie als team 75€. Zo is het behapbaar... Onderling kan je dan afspreken wie welke afstand loopt of misschien loop je wel met z'n drieën in 1 keer pakweg 25 kilometer. Klaar! Maar je mag natuurlijk ook méér lopen.

Wandel je alleen en bijvoorbeeld maar 20 kilometer, dan zijn jouw 20 Euro alsnog een fantastische bijdrage. Op Facebook kan je dan lezen waar je op de berg bent geëindigd, want elke dag staat de afstand bij het avontuur van die dag genoteerd. Elke Euro maakt een verschil ter plaatse...

Wat is het doel?

We leggen de lat natuurlijk hoog. Het gaat tenslotte om kinderen. We mikken op 1000 Euro!

Met dit geld kan er een buitenkeuken gebouwd worden met een echt fornuis op gas. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Nu wordt er op open vuur gekookt. Houtskool is bijzonder vervuilend en werkt ontbossing in de hand. Maar met een budget van 1000 Euro kan de keuken ook meteen volledig uitgerust worden met nieuwe potten en pannen. Ook kunnen de broodnodige investeringen gedaan worden zodat de kinderen nieuwe bekertjes, bestek en borden krijgen. In het beste geval is er nog geld over: dat zouden we dan omzetten in rijst en bonen...



We gaan dus voor minimum 1000 afgelegde kilometers: lopend of op de fiets. Kies maar.

Hoe neem je deel?

Ga je ervoor en wil je deelnemen aan onze Kilimanjaro-Experience Orphanage Challenge?

Stuur een mailtje naar info@wimdebacker.be met jouw naam of de naam van jouw team en telefoonnummer.

We hebben je telefoonnummer nodig, omdat we jou dan in onze WhatsApp groep kunnen plaatsen die we speciaal hiervoor aanmaken. Na afloop wordt de groep opgeheven. In de groep geef je dagelijks je naam en het aantal kilometers door dat jij of jouw team heeft gelopen. Bijvoorbeeld; Arnaud 9km of Team Top 15km (3x5).

Elke dag geven we een update op Facebook met hoeveel kilometer er totaal is gelopen op die dag. Dagelijks lopen we zo van camp site naar camp site op Kilimanjaro en krijg je dus info over de afgelegde afstanden die dag. Zo kan je meteen kijken of je nog op schema zit. Soms is een dagafstand op de berg 8 kilometer, maar soms ook meer. Vooral de dag naar de top en weer naar beneden is een lange dag.

Na de Challenge sturen we jou via WhatsApp een verzoek tot betaling (een tikkie) van jouw afgelegde kilometers.

Achteraf plaatsen we foto's en feed back van de resultaten bij het weeshuis in Moshi. Kilimanjaro-Experience werkt samen met ZARA Tanzania Adventures voor onze beklimmingen en ZARA Charity voor goede doelen. Wij maken het hele bedrag over aan ZARA Charity. Nancy Cosmas, Manager ZARA Charity, weet al van deze actie en zij ziet er persoonlijk op toe dat hele bedrag ten goede komt aan het door ons gestelde doel. Zij zal ons op de hoogte houden met berichten, foto's en filmpjes.

Volgend jaar gaan we er zelf ook kijken. Dus ga jij volgend jaar met ons mee naar de Kilimanjaro, dan kan je zelf met jouw team zien hoe mooi de buitenkeuken is geworden en hoe dat de kinderen helpt.

2: Kilimanjaro-Experience expedities 2021 mét korting!

Reserveer nog dit jaar jouw plekje voor 2021 in één van onze teams en krijg bij boeking meteen 200 USD korting!

Gezien het positieve nieuws over Covid-19 sneltesten en de beschikbaarheid van een werkend vaccin, gaan wij er nog steeds vanuit dat we weer in 2021 de Kilimanjaro

kunnen beklimmen.

Wil je mee? Aarzel dan niet en boek via onze website. Reserveer je plekje want vol is vol. Er zijn al boekingen voor juni en juli.

We gaan volgend jaar zeker 3 keer klimmen:

1) Kilimanjaro-Experience Machame route

Data: 25 juni – 5 juli 2021

Duur: 7 dagen – 6 nachten op de berg

Engelstalig en Nederlandstalig gecoachte beklimming, extra dag inbegrepen voor de beklimming met een wandeling naar de Materuni watervallen inclusief lunch.



2) Kilimanjaro-Experience Rongai route

Data: 10 juli – 19 juli 2021

Duur: 7 dagen – 6 nachten op de berg
Nederlandstalig gecoachte beklimming via de rustige Rongai Route.



3) Kilimanjaro-Experience Machame route

Data: 20 november – 29 november 2021

Duur: 7 dagen – 6 nachten op de berg

Nederlandstalig gecoachte beklimming via de standaard route van Kilimanjaro-Experience.



Alle info en meer kan je vinden op onze website www.Kilimanjaro-Experience.eu

Boek alvast voor het einde van dit jaar om je 200 USD korting te scoren!

Heb je nog vragen? Stel ze via mail aan Arnaud info@arnauddewilde.nl of Wim info@wimdebacker.be.

3: Brand!

Misschien heb jij ook wel gelezen dat de ‘top’ van Kilimanjaro in brand stond vorige maand? Het was een titel die ons niet erg correct leek. De top van Kilimanjaro, Uhuru Peak, bestaat uit stenen, rotsblokken en soms een dik pak sneeuw en ijs. Dat is dus echt wel onbrandbaar. Wat helaas wel juist bleek te zijn, was de brand die lager op de berg op de zuidoostelijke flanken woedde.

Op een hoogte van zo'n 3500 meter was brand ontstaan, vermoedelijk door het onzorgvuldig omgaan met een kookvuurtje. De brand heeft over een periode van zo'n 5 dagen meer dan 30 vierkante kilometer heide achtige vegetatie (Lower & Higher Moorland) in de as gelegd. De schade is behoorlijk groot, voornamelijk in de omgeving van de Marangu route en de Horombo hutten tot zo'n 3700 meter hoogte.



Het leek er eerst op dat er geen andere schade was dan natuur, maar helaas is de Horombo Camp site grotendeels verwoest: 12 hutten, 2

toiletgebouwen en de meeste zonnepanelen werden vernield door het vuur. Gelukkig zijn er geen slachtoffers. De weinige teams die zich in de omgeving bevonden werden op tijd geëvacueerd.

In ons coaching traject voorafgaand aan de beklimming hebben we het uitgebreid over de regels om de fauna en flora te beschermen. Eén van die regels is: geen vuur maken. Helaas is dit drama een herinnering waarom we de regels ter plaatse strikt moeten toepassen.

Over een paar maanden volgt er weer een nieuwsbrief vol nieuwtjes en weetjes.

Schrijf je vooral in voor onze Kilimanjaro-Experience Orphanage Challenge via een mail naar info@wimdebacker.be.

Een mooie motivatie om 75 kilometer te wandelen of fietsen! Bedankt alvast voor jullie steun!

We wensen jullie nu ook alvast fijne feestdagen toe, al is het misschien in beperkt gezelschap. Op naar 2021 met nieuwe avonturen!

Hou het veilig!

Welkom - Karibu Tanzania

Team Kilimanjaro-Experience

Arnaud & Wim

Tourleaders

Kilimanjaro-Experience.eu



KE

Afmelden van deze nieuwsbrief.