



[Bekijk deze nieuw](#)

Hallo AVONTURIER,

We hebben altijd gezegd dat we niemand zouden vermoeden met veel nieuwsbrieven of mailtjes. Nou, dat klopt dan aardig want onze laatste nieuwsbrief is alweer van sep

De nieuwsbrief is qua layout gewijzigd. Nieuwsbrieven worden voortaan rechtstreeks vanuit onze website gemaïld, deze keer door [info@arnauddewilde.nl](mailto:info@arnauddewilde.nl). Zorg dat dit ni [onze nieuwsbrieven](#) klikken.

Ook de site is aangepast. Neem er maar eens een kijkje bij Programma's.

Op 4 maart dit jaar vertrok ik naar Tanzania en enkele dagen later arriveerden de teamleden. Kilimanjaro Experience Team Maart 2020 heeft een prachtige beklimming ge in een greep en nog steeds. Bizar om uit een omgeving te komen waar je er bijna niets van mee kreeg.

Natuurlijk begrijpen wij heel goed dat er getwijfeld wordt of het wel verstandig is om nu in te schrijven voor een volgende Kilimanjaro-Experience. Niemand weet immer een optie. Je hoeft geen aanbetaling te doen. Pas op 1 augustus bepalen we of de eerstvolgende Kilimanjaro-Experience (december) doorgaat. Gaat het door, dan krijg je b mag je uiteraard ook afzeggen. No hard feelings!

Informatieavonden zoals jullie van ons gewend zijn, kunnen nu natuurlijk niet doorgaan. Wat we wel kunnen doen is een online informatieavond houden en dus doen we c

Deze nieuwsbrief staat vol met verhalen over de laatste beklimmingen. Kruip in je stoel, neem plek op de bank, ga liggen op je bed en lees! Geniet van de avontuurlijke v

Blijf gezond, pas goed op jezelf en op elkaar.

Met sportieve groet,  
Team Kilimanjaro-Experience

Arnaud

### **Verslag Meru 2019**

Onze tour leaders Arnaud en Wim hebben in November '19 samen de 4566 meter hoge Mount Meru beklommen. Dit alles voor de Standaard Kilimanjaro-Experience die verslag van onze Tour Leader Wim.

#### **Mount Meru: coaching, teambuilding of fun?**

Reken maar dat het van alles een beetje was en nog zoveel meer. Meru ligt ruim 70 kilometer ten Westen van Kilimanjaro. Deze top wordt vaak beklommen als acclimatis ervaren. Of dat een effect heeft gehad lees je in mijn verslag van de Kilimanjaro-Experience expeditie.

Samen met onze vaste hoofdgids Alfani, assistent gidsen Frank en Amini, onze super kok Wahabi en onze immer vriendelijke 'waiter' Abdullah hebben we in drie dagen gewapende ranger de berg op vanwege de aanwezigheid van buffels, giraffen en ander wild.

Dag één loop je een hele dag door de dichte tropische jungle. Af en toe krijg je een opening en zie je de "Ash Cone", in het midden van de vulkaan of krijg je een blik op e flank van de vulkaan bij de laatste uitbarsting compleet is weggeslagen. De fauna en flora op deze berg zijn werkelijk spectaculair. Diepe dalen, uitgesleten in de flank stukjes ongerepte jungle. Als het aards paradijs zou bestaan, dan zou het hier op lijken. Samen met Arnaud lag ik in een kamer van de Mariakamba hutten op een hoogte v en het uitzicht op Kilimanjaro, 70 kilometer naar het oosten, niet te versmaden.



Na een fijne nachtrust en een prima ontbijt geserveerd door onze vast 'waiter' Abdullah lopen we 1000 meter hoger richting de Saddle hut. Op Meru slaap je dan ook n minder dan een uur naar de top van Little Meru. Deze korte acclimatisatieklim is een leuke opwarmer voor de nachtelijke toppoging. De top van Little Meru biedt een sp meter klimmen vanuit de Saddle Hut via geaccidenteerd terrein. Het beklimmen van 7 'valse' toppen staat je te wachten vooraleer je zicht krijgt op het metalen summ Kilimanjaro. Net na zonsopgang staan we (in de wolken) samen met ons team op de top. Voor Arnaud zijn eerste Meru top, voor mij persoonlijk mijn 2de na mijn beklim



Het was voor mij en Arnaud een prima gelegenheid om samen met onze lokale medewerkers de puntjes op de 'i' te zetten. Samen de service voor onze klanten perfect Experience klimmers. We hebben de week nadien op de flanken van Kilimanjaro beiden ervaren dat Meru een perfecte acclimatisatie is voor Afrika's hoogste. Zowel Arnaud een aanrader als opwarmer en je pakt een extra top mee in Oost Afrika!

Groet, Wim

*Wil je ook Meru beklimmen voorafgaand aan een Kilimanjaro-Experience, dan kan dat. Neem gerust een kijkje op: [www.kilimanjaro-experience.eu/mount-meru](http://www.kilimanjaro-experience.eu/mount-meru). Bij je boeking*

### **Verslag Kilimanjaro-Experience November 2019**

Na Meru wacht het echte werk: De beklimming van Kilimanjaro via de Machame Route! De voorbije maanden werden Jeffrey, Maurice, Devin, Nikaj, Erika, Robin, Nico

#### **Prepaire for rain!**

Alle klimmers komen aan op Kilimanjaro International Airport, alleen komt niet iedereen op dezelfde dag of met dezelfde vlucht toe. Sommigen combineren de trip met rug zijn is het voor iedereen gelijk: je wordt ontzorgd door ons. Zo ook voor onze klimmers die genieten van ons programma. De transfer naar het hotel was geregeld voor

Op zondag stond de briefing met onze gidsen Alfani en Frank op het programma. Wat voor vele groepen uitloopt op een urenlange vragenronde is bij ons een formaliteit en zodoende kon dan ook iedereen genieten van een vrije middag shoppen en luieren aan het zwembad om de volgende dag relaxt aan de beklimming te beginnen.

#### **Machame Gate!**

Altijd magisch als je Machame Gate voorbijloopt: het laatste stukje asfalt en dan de jungle in. Net zoals in maart '19 loop ik als tour leader de hele dag voorop richting rechterzijde het gerommel van een onweer in de verte... Zoals steeds was de campsite tot in de puntjes voorbereid: de tentjes stonden netjes op een rijtje en de tassen van c

1000 meter klimmen richting het Shira plateau: ziedaar het menu voor dag 2. Samen met het team liepen we over een rotsachtige bergrug en helaas ook door de regen ijzersterk: lachen, grapjes maken en als team stap voor stap naar boven door een sprookjesachtige omgeving met hier en daar kleine watervalletjes! Kanjers... Dag 2: checl

Altijd de zwaarste dag als we na een goede nachtrust richting Lava Tower trekken. We begonnen onder een licht grijze hemel en eindigden op 4600 meter hoogte in hage de westelijke routes de berg oploopt. Na een warme lunch aan Lava Tower daalden we af in de Baranco Valley: eerst droog en nadien alweer... regen. Je vraagt je af waar :

Baranco Wall op dag 4 was voor velen een vraagstuk, maar na de beklimming voor velen het leukste moment van de beklimming. Na flink wat klauterwerk stonden we sa

klauterroute die overgaat in een veredeld geitenpad leidt je op deze wand. Achteraf volgden wat korte afdalingen en hellingen vooraleer we aan de laatste klim konden spektakel: in de ruime omgeving schoten bliksemschichten alle kanten uit terwijl 3km (!) onder ons de stad Moshi met zijn tienduizenden lichtjes lag te schitteren in de na

De kortste etappe stond op het menu op vrijdag: dag 5. Stijgen naar de Barafu campsite op ruim 4600 meter hoogte. Slechts enkele uurtjes lopen en dan lunchen in de ca te beurt. Prima om in de campsite alle spullen lekker te drogen te leggen in het zonnetje voor de toppoging diezelfde avond... Dag 5: juist... check!

Dag 6 of ook gekend op Machame als D-Day! Net na middernacht begonnen we te lopen. De temperaturen vielen de eerste uren al bij al nog aardig mee. Niet te veel wind te blijven: je kan hier letterlijk beginnen slaapwandelen: uren liepen we in een treintje zigzaggend de berg op. Pas wanneer boven Mawenzi Peak (5199m) de lucht begon kwam. Na een zonnige passage op Stella Point (kraterrand op 5700m) was het nog ruim een uur lopen naar de top (Uhuru op 5895m). We kwamen in verschillende gr iedereen een ware beproeving: een harde wind met sneeuw en hagel geselde onze vermoeide lichamen. Het was dan ook zaak om snel een foto te nemen op de top, liefst n

Tijdens de afdaling werden we dan ook nog getraakteerd op een heuse sneeuwstorm waarbij de wind sneeuw en hagel horizontaal in onze gezichten blies. Wat een bep gepakt!

Na de welverdiende lunch wachtte ons nog een 4 uur durende afdaling, dat alles zonder veel slaap de voorbije nacht. Wat zei ik ook alweer? D-Day? Check!!!

De laatste loodjes, de laatste dag op de berg. Na het heerlijke ontbijt werden we getraakteerd op zang en dans van ons team. Wat een geweldige sfeer. Al snel dansten we in om nog voor de middag via Mweka Gate het Kilimanjaro National Park park te verlaten: de meesten enkele kilo's lichter, maar wel een waanzinnige ervaring rijk met een diploma ceremonie en een heerlijk victory dinner in het bijzijn van de gidsen, kok en enkele dragers! Feest! Wat een week! Dag 7? Check!

Wat onthouden we van deze week? Prepare for rain?! Check!

Groet, Wim

*Wil je zelf graag meegaan? Check onze [site](#) en schrijf je in!*

*November 2020 en Maart 2021 (Machame Route) of Juli 2021 (Rongai Route).*

### **Verslag van Kilimanjaro-Experience Maart 2020**



Juliën van der Slikke, eigenaar van [Healthclub Juliën](#), is sinds onze start al partner van Kilimanjaro-Experience. Deze keer is hij m

En dan ben je terug in Nederland.....

Zo zit je hoog op een 5895 meter hoge berg, ver weg van alles en iedereen, afgesloten van telefoon, email, whatsapp, facebook of wat staan.

Gelukkig stond er toen wij als team in Tanzania zaten een sterk team aan het front bij onze Healthclub en hebben zij toen het nodig wa: afwachting op wat de rest zou doen, maar als 1e het voorbeeld gegeven om verspreiding van het C-virus een halt toe te roepen. Monic

Wij in Tanzania stonden voor een heel andere uitdaging, het beklimmen van de Kilimanjaro, dit o.b.v. [Arnaud de Wilde](#) en [Wim De Backer](#) van de [Kilimanjaro-Experience](#), die ons



Van tevoren werd gezegd dat dit een "Once in a Lifetime" moment zou worden, wat dan ontegenzeggelijk ook het geval was. In 5 dagen klimmen we naar boven, waarbij elke dag naar de rotswanden die we klauterend moesten beklimmen, om uiteindelijk op de wisseling van dag 4 naar 5 de Top-poging te gaan doen.

Alhoewel de gehele beklimming een ware beleving was, spande de klim naar de top toch wel de kroon. Vrijdagavond om 22.45 uur startte de klim naar de top, waarbij er verschijnt midden in de nacht, dus in het donker, waardoor er geen verdere afleiding was als het lampje op je hoofd volgen die de plaats voor je voeten aangaf. Het was dan ook geen uitzicht.

Een andere vijand was de hoogte zelf, we kropen tenslotte al naar het eindpunt, waardoor je in een lucht liep die slechts de helft van het zuurstofpercentage bevatte als dat we gewend waren.

echt hele grote stappen omhoog, van rotsblok naar rotsblok, dan voelde je de verzuring in je benen optreden.

Daarnaast was het mentaal een uitdaging om zo in het donker met kleine stapjes tegelijk zo'n 8 uur achtereenvolgend te gaan tot de top. Wanneer zijn we er nu eens, hoe ver is het? Na bijna 8 uur bereikten we de top, 06.30 uur precies en hadden we ook om 06.00 uur de zonsopgang mee mogen maken. De Top-ervaring is in feite niet te beschrijven, zo moe



De hemel bijna aan kunnen raken, de sterren binnen handbereik en dan die geweldige mooie vlakte van sneeuw witte wolken, ijsgletsjers en grote ijsschotsen die daar als een zee het tevens aan anderen laten horen hoe mooi het was.

Natuurlijk op de foto, o.a. met de banner van onze donatieactie "Klim voor Leven" voor [De Betuwe Runners](#), maar ook met de banner met daarop de tekst "[Healthclub Juliën](#)" at the top.

De mooiste voor mij was natuurlijk die met m'n lieve oudste dochter Lisanne, want met haar heb ik deze fantastische reis naar de top van de Kilimanjaro mogen maken en daar

Naast de berg en haar prachtige natuur, was het een verademing om met ons Tanzaniaanse team te mogen klimmen. De passie waarmee zij hun werk deden was uitzonderlijk. Het was alsof ze overal ogen hadden, want had iemand het van het team moeilijk, dan waren zij er als de kippen bij om te helpen en namen ze bijvoorbeeld de rugtas last van je af. Het avonddiner, geweldige klasse zoals dit klaargemaakt werd.

Inderdaad, je kunt merken dat ik enthousiast ben, maar dat was ik niet alleen, het gehele team "smulde" van deze Once in a Lifetime reis en ik ben er van overtuigd dat wij strakke klimmers van Afrika en de grootste vrijstaande berg van de wereld.

Een paar wijsheden nemen we mee uit Tanzania, items waar wij in de Westerse wereld nog ons voordeel mee kunnen doen, in onze wereld van stress, druk zijn, geen tijd hebben

Het pole pole, zoveel betekenis als rustig, rustig en het Hakuna ma tata, zoveel betekenis als Alles komt goed, geeft ook een beetje de relaxte toestand aan waarin de Tanzaniaanse mensen zijn.

Toen ik aan de kok in het hotel vroeg tot hoe laat hij moest werken, was zijn antwoord: totdat het klaar is. Dit antwoord is tekenend, de tijd willen weten totdat je klaar bent is niet nodig.

Mede namens Lisanne zeg ik tot jullie allen; **HAKUNA MA TATA**

Tot slot een dankwoord tot jullie allen, bedankt voor alle lieve reacties die ons zeker geholpen hebben om deze hoge top te bereiken en ook jullie allen bedankt die een donatie gaven voor de [Roparun](#).

Stiekem kijken we naar een ander goed doel, om ook dit te ondersteunen, want op onze reisbestemming hebben we het weeshuis mogen bezoeken waarin zo'n 95 kinderen onderdak vinden en die het zo nodig hebben om onderwijs te genieten, wat voor velen in Tanzania niet weggelegd is. Zit je dan ook nog zonder ouders, dan behoort je bijna tot de kansloze. [Experience](#) neemt haar rol hier ook in en ja, dat werkt aanstekelijk.

### **Gratis online informatieavond!**

Zoals elk jaar nodigen we jou uit om een kijkje te komen nemen op onze gratis info avonden!

Onze tour leaders Arnaud en Wim verwelkomen je graag voor een leuke presentatie van de Kilimanjaro-Experience formule.

Ontdek hoe een expeditie op Kilimanjaro verloopt, waar moet je op letten, wat er zo speciaal aan is en hoe je je het beste kunt voorbereiden. Aan de hand van onze tour leaders ontdek je heel wat wijzer en besluit je misschien mee te gaan voor het avontuur van je leven!

#### Data en locatie?

*Wegens de omstandigheden in verband met de Corona uitbraak gaan de geplande informatieavonden op de locaties Lienden (Nederland) en Lokeren (België) niet do via een mailtje naar [info@arnauddewilde.nl](mailto:info@arnauddewilde.nl) of [info@wimdebacker.be](mailto:info@wimdebacker.be)*

*Dus,...doe mee; kijk en geniet!*

#### **Kilimanjaro-Experience November 2020 - GO FOR IT!**

Welk excuus heb jij om niet mee te gaan?

Ga ervoor, verras jezelf en neem deel aan onze Standaard Kilimanjaro-Experience in November dit jaar. We klimmen via de vertrouwde Machame Route in 7 dagen (6 na

Voor en na de beklimming verblijven we in het schitterende Springlands Hotel te Moshi.

Schrijf je in via onze website - [www.kilimanjaro-experience.eu](http://www.kilimanjaro-experience.eu) !



Om je af te melden voor de nieuwsbrief [klik h](#)