

Hallo AVONTURIERS,

Wij hopen dat je goede zomer hebt gehad, vol mooie verhalen en avonturen. Met Kilimanjaro Experience Team November 2019 hebben wij alweer twee fantastische teamwandelingen achter de rug. De teamleden zijn individueel ook allemaal flink aan het trainen. Je kunt ze volgen via [Facebook](#) en [Instagram](#). We plaatsen regelmatig berichten en foto's.

Misschien heb je zelf ook wel flink gesport om fit te worden voor een nieuwe uitdaging? Misschien ga jij de volgende keer met ons mee? Team November 2019 zat in no time vol. In Team Maart 2020 zijn nog twee plekken vrij. Als je er serieus over nadenkt, dan raden wij je aan om snel te beslissen.



Op onze site kan je bij [Info & data](#) altijd kijken welk team vol is en waar nog plek is. Je kan jouw plek (en die van je vrienden of familie) eenvoudig veiligstellen via onze [boekingspagina](#) die onlangs helemaal is vernieuwd. In plaats van het boekingsformulier te moeten printen, invullen, scannen en opsturen kan je nu eenvoudig online boeken. Een mooie verbetering met dank aan onze Webmaster 😊.

Was je van plan om naar een informatieavond te komen, kijk dan vooral bij Informatieavonden in deze nieuwsbrief. Er is een en ander gewijzigd.

Onderwerpen in deze nieuwsbrief

- Team November 2019 in voorbereiding
- Geen plastic tassen meer in Tanzania
- Nieuwe visumprocedure
- Ga mee met Team Maart 2020
- Informatieavonden

Veel leesplezier!

Team Kilimanjaro Experience

→ Kilimanjaro Experience Team November 2019 in volle voorbereiding...

Eind juni ging het Kilimanjaro Experience Team November 2019 van start met een fijne filmvoorstelling bij [Healthclub Juliën](#) in Lienden. Er volgde een eerste info moment met brochure waarbij we onze touroperator in Tanzania voorstelden, info i.v.m. paspoorten en visum deelden, uitgebreid ingingen op het onderwerp 'malaria' en hoe de risico's te beperken.

Een tweede bijeenkomst vond plaats in juli in de omgeving van Rucphen, aan de Belgisch - Nederlandse grens voor de eerste teamwandeling. In de directe omgeving van Rucphen vinden we historische turfgronden die in de 17de eeuw werden ontgonnen. Turf was namelijk een goede brandstof en pas met de opkomst van steenkool nam het belang en de waarde van turf af...nu is dat hopelijk zo met nieuwe schone energievormen weer het geval. Het was de perfecte omgeving voor een eerste wandeling met als afsluiter een heerlijk stuk taart, aangeboden door een jarige deelneemster! Meteen een goed moment om de materiaallijsten door te nemen... Tour Leader [Wim De Backer](#) had een volledig ingepakte expeditie tas bij zich en zo kon iedereen zien wat wel en niet nodig is op de Kilimanjaro en hoe je het beste kunt pakken.

Inmiddels zit ook de tweede teamwandeling erop. In de Limburgse heuvels zijn flink wat hoogtemeters gemaakt. Het was een heerlijke dag.

Over amper drie weken trekt het team richting Belgische Ardennen voor het traditionele Ardennenweekend. Voor de meeste deelnemers de voorbije jaren was dit het hoogtepunt van de voorbereidingen: twee dagen samen optrekken, samen tenten opzetten en een eerste nacht in de tent doorbrengen. De perfecte materiaaltest, een top teambuilding waar vriendschappen gesmeed worden en niet te vergeten een lekker diner in Dinant op zaterdagavond... 😊



In de loop van oktober volgen dan de trainingen in de hoogtekamer, een laatste voorbereiding in de aanloop van hun Kilimanjaro Experience! Langzaam maar zeker worden onze deelnemers geschoold en getraind in het expeditie klimmen. De opgedane kennis kunnen onze avonturiers de rest van hun leven gebruiken tijdens nieuwe uitdagingen en avonturen!

→ Geen plastic tasjes in Tanzania – Plastic Bags Ban

Elke week wijzigt er wel iets qua wetgeving of regelgeving in Tanzania. We proberen hier natuurlijk zo goed mogelijk op in te spelen en jou op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen.

Recentelijk volgde Tanzania het voorbeeld van o.a. Kenya en stelde een zogenaamde "plastic bags ban" in. Het produceren, importeren, gebruiken en wegwerpen van plastic tasjes/zakjes is nu verboden. Bij een overtreding volgen er zware boetes. Dit heeft impact op onze klimmers, omdat het een standaardpraktijk is om spulletjes op te bergen in plastic tasjes ter bescherming tegen eventuele "vochtige omstandigheden". We klimmen namelijk door de tropische jungle en dan is een lokale bui niet uitgesloten, zelfs in het droge seizoen... Het is wel zo fijn eens droge kleren aan te kunnen trekken en in een droge slaapzak te liggen. Dus, wat nu?



Tijdens onze info momenten wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan dit onderwerp, worden alternatieven en oplossingen besproken en vragen we aan al onze deelnemers om hun plastic tasjes mee terug naar huis te nemen en daar hun afval netjes te scheiden en weg te gooien. Natuurlijk kan je ook de zogenaamde gft (groente fruit en tuinafval) zakken meenemen die je vast ook thuis gebruikt. Ze zijn waterdicht en biologisch afbreekbaar.

Op de website van de Tanzaniaanse ambassade in Nederland staat dat de zogenaamde "zip bags" wel mogen. Dat zijn van die afsluitbare zakjes (en die heb je ook in heel groot formaat). Ze gaan ervanuit dat zip bags meermalen worden gebruikt en mee terug genomen worden.

➔ Nieuwe visumprocedure in Tanzania!

Voor veel klimmers die nooit voet hebben gezet op Afrikaanse bodem is één van de grootste zorgen het verkrijgen van een geldig paspoort met een visum. Onze tourleaders Arnaud en Wim schenken hier veel aandacht aan, zodat ze onze klimmers 'ontzorgen'. Op de eerste info avond wordt dit onderwerp dan ook uitvoerig besproken in groep. Wij delen onze ervaring en kennis, die dan eventueel nog aangevuld wordt via deelnemers met praktijkervaring.



Sowieso drukken we iedereen stevig op het hart om ruim voor vertrek de visum aanvraag te regelen. Dit kan in Den Haag of in Brussel bij de Tanzaniaanse ambassade. De formulieren zijn bij ons verkrijgbaar en kan je ook online vinden. Wil je niet zelf naar de ambassade gaan of heb je geen tijd, dan kan je altijd gebruik maken van een zogenaamde visumcentrale, bijvoorbeeld die van de [ANWB](#). Je bezorgt hen de nodige documenten, pasfoto's én je paspoort en zij regelen alles voor je. Dit komt uiteraard met een meerprijs, maar je hoeft er dan niet zelf voor te reizen. In Brussel kan je wachten op je visum, maar in Nederland moet je er ook nog eens voor terugkomen. Je geeft er eerst je paspoort met papieren en

pasfoto's af en kan je paspoort met visum een week of twee later weer komen ophalen. Een spoedprocedure, waardoor je op je visum kan wachten, kan zomaar 50 Euro extra kosten. Dan is een visumcentrale wel weer handig.

Waarom is het zo belangrijk om dit op voorhand te doen?

Tanzania heeft onlangs onaangekondigd en met onmiddellijke ingang de visumprocedure op zijn luchthavens aangepast. Waar je voorheen op de luchthaven meteen een visum kon regelen en betalen, dien je nu eerste een servicenummer te regelen, dan aan het bankloket de betaling te doen en kan je daarna via het visumloket eindelijk je visum aanvragen. In plaats van één keer aanschuiven moet je nu dus drie keer in de rij staan. Wachttijden zijn opgelopen tot 2 uur of meer volgens onze contacten ter plaatse en dat is op een (tropisch warme) luchthave geen pretje...

→ Team Maart 2020, nog maar twee plekken vrij...

Niet langer twijfelen: je kan nog mee in Maart 2020! We hebben al 6 bevestigde inschrijvingen met gegarandeerd vertrek. Zet de stap vandaag nog en verzeker je van een ongelooflijke "Experience".

Iedereen kan een ticket kopen naar de berg, maar nooit naar de top! Het [Kilimanjaro Experience programma](#) helpt jou om **jouw kans op de top te vergroten**. Ons trackrecord is uitstekend. Bijna 80% van onze klimmers halen de top en dat is een stuk hoger dan het gemiddelde van net iets meer dan 60%. Dus,... wil je mee? Schrijf je dan snel in via onze [website](#).

→ Informatieavonden

De informatieavonden zijn meestal goed bezet. **Iedereen is welkom**. Ook als je niet echt van plan bent om mee te gaan, maar nieuwsgierig bent en eens wilt weten hoe zo'n expeditie eraan toe gaat, dan ben je van harte welkom.

Op 18 september aanstaande was een informatieavond gepland bij Healthclub Juliën in Lienden (Nederland). Die gaat niet helaas door. Was je van plan te komen een heb je serieus behoefte aan informatie, omdat je bijvoorbeeld overweegt om mee te gaan in maart 2020, laat het ons dan even weten. Dan regelen we alsnog een informatiesessie, zelfs als dat alleen voor jou (en je vrienden) is 😊. Mail naar info@arnaudde wilde.nl of info@wimdebacker.be.



Bij ons sta jij altijd voorop, want het gaat niet om ons...

Het gaat om jou, om jouw expeditie en om jouw EXPERIENCE!